



HET SLANGENHOBBY-VIRUS

Door: J. Ramaker, Simonshaven.

Sinds mijn 12de jaar heb ik een hobby in het houden van reptielen. Aangezien ik nu 40 ben betekent dat, dat ik reeds 28 jaar met dit geweldig mooie tijdverdrijf bezig ben. Ik ben indertijd aangestoken door een neef van me. Hij had een terrarium met onder andere daggekko's, prachtig gekleurde dieren. Reeds bij de eerste kennismaking met deze hobby was ik verkocht.

Mijn vader heeft mijn eerste terrarium gebouwd naar een bouwtekening uit het boekje *Wat houd ik in mijn terrarium?* van Aleven. Maten, materiaal en bouwwijze stonden daar prima in beschreven. Het was een bak van hout, met aan de voorkant een vaste ruit, links een deurtje met glas en rechts glas. Verder konden de lichtkap en het gaas daaronder verwijderd worden, zodat je op twee manieren in de bak kon komen. De afmetingen waren 1 m x 0,5 m x 0,6 m (lxbxh). Op mijn zolderkamer kreeg hij een centrale plek. Alleen als ik aan mijn bureau zat kon ik niet direct in de bak kijken, omdat die zich dan achter mij bevond. Dit was natuurlijk om de tijd die voor studie nodig was niet verloren te laten gaan met het kijken naar allerlei fascinerende beestjes.

Ik hield diverse dieren samen: blauwstaartskinks, muurhagedissen, een gewone gekko, boomkikkers. Later kwam daar nog een roodwang-



schildpad bij, waardoor ik de bak moest verbouwen. De planten die eerst op de bodem stonden kwamen op een verhoging te staan, zodat de schildpad ze niet op kon eten.

Enkele jaren later had mijn eerdergenoemde neef kousebandslangen gekocht. Ik ging bij hem langs en was er onmiddellijk weg van. Maar het heeft nog enkele jaren geduurd voordat ik er zelf één kocht. Toen mijn ouders dubbelglas lieten plaatsen, vroeg ik de ramenzetters om van de oude ramen glasplaten te snijden, zodat ik een nieuwe bak kon bouwen. Dat hebben ze gedaan voor me. Ik heb een volglasbak in elkaar geplakt (60cm x 40cm x 40cm) en heb zelf een kousebandslang gekocht. Ik woonde toen in Spijkenisse en het dichtstbijzijnde adres voor reptielen was in Rotterdam en wel bij Van Mourik, eerst nog aan de Noordsingel op zolder, later op het Noordplein. Ik heb jaren plezier van het beestje gehad, maar vreemd genoeg bleef mijn grote liefde meer uitgaan naar de hagedissen.

Toen ik op mezelf ging wonen op mijn 28ste (wel laat, maar zelf een huis laten bouwen vergt enige spaartijd), had ik in de woonkamer een afvoer laten inbouwen, zodat het aquariumgedeelte van mijn nieuwe bak direct in het riool geloosd kon worden. Hagedissen en kikkers erin en genieten maar.

Na ongeveer drie jaar begonnen de bakbouw-kriebels weer, en bouwde ik een slangenbakje in de boekenkast in. Kousebandje gekocht en wonder boven wonder wierp deze na enkele maanden negen jongen. Helaas heb ik er maar één in leven weten te houden. Ik had toentertijd weinig boeken over slangen en had problemen met het voeren. Maar ik heb na ca. zeven jaar nog altijd deze twee slangen in de woonkamer.

Het grote terrarium in de kamer heb ik vervangen door een nieuw (ongeveer zes jaar geleden), dat precies achter de deur (met glas) naar de keuken past. Als de deur open staat, kun je door de ruit van die deur nog precies de hele voorruit van de bak zien. Verder is hij helemaal met hardhout afgewerkt, zodat hij precies in ons interieur past. De twee houten



achterwanden heb ik bespoten met PUR-schuim, gegranold en geverfd. Het geheel geeft een rotsachtige indruk. Ook in dit terrarium heb ik een aquariumgedeelte gemaakt. Er zwemmen goudvissen en voorntjes in.

Toen bleek dat de daggekko's wel eens in het water vielen en niet zelf op het droge konden komen, en ik een kameleon slechts een half jaar in leven kon houden, besloot ik over te gaan op het grotere werk: in het boekje *Thieme's terrariumgids* had ik gelezen over de koningspython: een niet zo grote en makkelijk tam te krijgen slang. Ook een handelaar in Schiedam heeft een bijdrage geleverd: hij gaf me voor het eerst een grote slang in handen. Prachtig vond ik het! Niet lang daarna, nota bene op koninginnedag (1995), kocht ik bij Reptilia in Den Haag een mooi exemplaar (baby). Ze was inderdaad heel gemakkelijk op te pakken en zó tam, dat mijn kinderen haar rustig durfden vast te houden. Zij kwam in de grote bak in de woonkamer. Vanaf de aanschaf van die eerste *Python regius* is het bloed volop gaan kriebelen. Ik heb een aantal boeken gekocht over slangen en me er in verdiept. Verder ben ik lid geworden van de Tilburgse Terrariumvereniging en van de Europese Slangenvereniging. Eén jaar later kocht ik, weer bij Reptilia, een *Boa constrictor* (baby). Deze heb ik op zolder in het oude terrarium uit de woonkamer gestald.

In de kerstvakantie van 1996 heb ik een grote (speel-)kamer op zolder gesplitst in een slaapkamer voor mijn oudste dochter en een studeervertrek voor mezelf. Ik had al lang van tevoren gezien dat bij deze ingreep

in mijn studeerkamer een mooie koof voor grote terraria zou ontstaan. De koof was 1,80 m breed, ruim 2 m hoog en 1 m diep. Hierin heb ik twee terraria gebouwd. Alleen glas aan de voorkant. De drie overige wanden heb ik bekleed met rietplaten. De waterbakken (roestvrijstaal) zijn aangesloten op het riool. In het bovenste kwam de boa en in maart 1997 kocht ik bij een particulier een *Epicrates cenchria cenchria*, die in de onderste bak terecht kwam.

Al lezende over slangen ontstond de behoefte om paartjes te vormen. Daarom kocht ik in augustus 1997 een *Python regius* man in Breda bij Dragons en in oktober 1997 op de beurs in Houten een tweede *Boa constrictor* en een tweede *Epicrates cenchria cenchria*, beide uiteraard van het andere geslacht dan ik al had.

Helaas is de regenboog in februari 1998 doodgegaan. Twee bezoeken aan een dierenarts in Rotterdam, gespecialiseerd in exotische dieren, mochten niet baten. De oorzaak is niet bekend.



Als u meegeteld heeft kunt u bevestigen dat ik op dit moment zeven slangen heb, waarvan ik de laatste vijf (eigenlijk zes) in drie jaar tijd heb aangeschaft. Vandaar de titel van dit stukje. De oudste boa is nu 2 jaar, weegt al ruim 6 kg en is 1,75 m lang. Alle slangen eten en groeien goed, alleen is de regenboog al langere tijd verkouden, hetgeen mij zorgen baart. Zij eet wel goed, maar je hoort haar nogal eens piepen. Hogere temperaturen (rond 35°C) hebben niet geholpen.

Al mijn slangen zijn tam. Ik pak ze zonder problemen regelmatig uit hun bak. Het voeren van slangen vind ik makkelijker dan dat van hagedissen en kikkers. Daar moest ik altijd maden en krekels voor kopen, en dat liep best in de papieren. Ook werd mijn vrouw het gesjirp van ontsnapte krekels onder de vrieskist zat. Nu kweek ik mijn eigen voer: muizen en ratten. In de garage heb ik daar 12 hokken voor gemaakt. Ik heb acht kweekvrouwen en één man. Iedere twee weken plaats ik afwisselend 1 of 2 vrouwen bij de man. Zo kan ik precies de behoefte van mijn dieren bijhouden. De muizen voer ik alleen

aan de koningspythons. De grootste pakt niet graag een ratje als ik die als eerste probeer te voeren, maar na een muis pakt ze meestal wel een ratje. De jongste boa is ronduit vraatzuchtig. Momenteel voer ik die elke week drie halfwas ratten en ik heb de indruk dat ze er dan nog wel drie zou lusten, maar die krijgt ze niet.

Tja, en dan heb ik de afgelopen meivakantie een nieuw terrarium gebouwd. Bovenop de ombouwkast van de computer: 1,5 m breed, 0,6 m diep en 1 m hoog. In mijn studeerkamer dus weer. Ik twijfel nog over de slangensoort die er in moet komen, maar het zullen wel tapijtpythons worden.

Daar ik leraar wiskunde ben op een middelbare school in Spijkenisse, ben ik in de gelegenheid kinderen met mijn hobby in contact te brengen. Op de jaarlijkse hobbymiddag heb ik altijd een stand en veel publiek. Tijdens de jaarlijkse actieweek voor het goede doel kunnen leerlingen op de foto met een python of boa. Daarmee heb ik de laatste drie jaar f 1950,- netto bijeengebracht voor de goede doelen. Tevens heb ik zo een aantal leerlingen warm gekregen voor deze prachtige hobby. Als leerlingen geïnteresseerd zijn,

raad ik hen altijd aan eerst eens een boek te kopen of te lenen en zich te verdiepen in de gevolgen van de aanschaf van een slang. Een aantal heeft toch besloten tot aanschaf en daaruit ontstaan dan weer leuke contacten. Bijvoorbeeld boeken uitwisselen en vooral: lekker leuteren over slangen. In de zaak waar ik tegenwoordig regelmatig kom, de Jungle Corner in Rotterdam, ontmoet ik regelmatig leerlingen en oud-leerlingen.

Ik hoop dat ik door dit stukje heb kunnen duidelijk maken dat ik gek ben op mijn (en uw) hobby en dat u iets herkent van het virusachtige eraan.

